



Theo Woertman

1938 - 2021

*Handen*  
*Dit zijn mijn handen*  
*Hou ze vast*  
*En blijf een beetje hier*

*Dit zijn mijn handen*  
*Hou ze vast*  
*Het zijn er samen vier*

*Twee handen - ach - wat moet ik er mee*  
*Vier is veel meer - veel meer dan twee*

*Dit zijn mijn handen*  
*Hou ze vast*  
*En blijf een beetje bij me*

*Toon Hermans*

Dankbaar voor de liefde en zorg waarmee hij ons gedurende zijn leven heeft omringd, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve man, onze vader, mijn schoonvader en onze opa

## Theo Woertman Theodorus Anthonius Johannes

\* Woerden, 22 augustus 1938

† Woerden, 3 maart 2021

Gré Woertman-van Drie

Mariëlle

Mark-Jan en Patricia

*Björn*

*Thijs*

Correspondentieadres:

Mariëlle Woertman  
Schrijverspad 66  
3446 ZX Woerden

Theo is overgebracht naar Uitvaartcentrum De Laatste Eer, Oudelandseweg 52 In Woerden.

De afscheidsbijeenkomst wordt in besloten kring gehouden op donderdag 11 maart in de Kapel Weddesteyn. Aansluitend begeleiden wij Theo in besloten kring naar het crematorium.

Wij waarderen uw schriftelijk meeleven door middel van een kaartje of het plaatsen van een persoonlijke herinnering of condoleance in het online condoleanceregister op [www.uitvaartcentrumwoerden.condoleer.site](http://www.uitvaartcentrumwoerden.condoleer.site).