



John Pfaff

1964 - 2021

*“Ik wil nog veel langer blijven,
maar ik moet gaan.
Naar een oase van rust
en zonder pijn.”*

John

Je hebt genoten van je leven en wij van jou.
Intens bedroefd, maar met onuitwisbare herinneringen hebben wij
afscheid moeten nemen van mijn grote liefde en onze lieve pa

Johannes Paul Pfaff - John -

Woerden, 29 maart 1964

Woerden, 7 mei 2021

Nike
Youri, Menno

Zeus, Lex 🐾
Nala, Wimpie, Hakim 🐾
Japie, Jarie 🐾

Leliestraat 66
3442 BD Woerden

John is thuis waar wij in kleine kring afscheid van hem nemen.

De crematie zal in besloten familiekring plaatsvinden.

Wij waarderen uw schriftelijk meeleven door middel van een kaartje of het
plaatsen van een persoonlijke herinnering of condoleance in het online
condoleanceregister op www.uitvaartcentrumwoerden.condoleer.site.