



1952 Ed Koene 2021

*Altijd stond je voor ons klaar
vol verhalen, oplossingen en vrolijkheid.
Het zal voor altijd anders zijn
zonder jouw aanwezigheid.*

Je hebt volop genoten van het leven en wij van jou.

Onverwacht heeft ons verlaten mijn lieve man,
onze vader, schoonvader en opa

Eduard Koene
- Ed -

* Woerden, 29 augustus 1952

† Nieuwegein, 19 mei 2021

Marja

Jim en Anne
*Noëlle,
Emma, Julia*

Jorrit en Beata

Wesley en Carlijn
Dex en Chess 🐾 🐾

Ed is overgebracht naar uitvaartcentrum De Laatste Eer,
Oudelandseweg 52 te Woerden.

Daar is donderdag 27 mei van 19.30 tot 20.30 uur gelegenheid
om afscheid van hem te nemen en de familie te condoleren.

De afscheidsceremonie vindt vrijdag 28 mei in besloten kring plaats
in crematorium Noorderveld te Nieuwegein.

U kunt het afscheid rechtstreeks meebeleven via
ceremony.media/nl/livestream/monutanoorderveldnieuwegein
wachtwoord EQ67M74X

Wij waarderen uw schriftelijk meeleven door middel van een kaartje
of het plaatsen van een persoonlijke herinnering of condoleance
in het online condoleanceregister op
www.uitvaartcentrumwoerden.condoleer.site

Roland Holststraat 7
3443 GA Woerden