



Francis Verheijen
1959 - 2021



*De laatste uren voor het einde,
dan wordt die grote wereld klein,
is plotseling alles onbeduidend,
tot aan de laatste pijn.
Wat wij zo indrukwekkend vonden,
verliest zijn glans, verliest zijn zin.
Maar achter de gesloten ogen,
glanst een nieuw begin.*

Diep bedroefd, maar in alle rust hebben wij afscheid kunnen nemen van mijn
lieve vrouw, onze moeder, schoonmoeder, oma en mijn dochter

Francisca Maria Verheijen-Aerts
- Francis -

* Woerden, 11 maart 1959

† Woerden, 21 mei 2021

Francis is overgebracht naar Uitvaartcentrum De Laatste Eer,
Oudelandseweg 52 in Woerden.

De Eucharistieviering wordt in besloten kring gehouden op donderdag 27 mei
in de H. Bonaventurakerk aan de Rijnstraat in Woerden.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de R.K. begraafplaats aan de
Hoge Wal in Woerden.

Wij waarderen uw schriftelijk meeleven door middel van een kaartje of het
plaatsen van een persoonlijke herinnering of condoleance in het online
condoleanceregister op www.uitvaartcentrumwoerden.condoleer.site

Gerard

Cré en Stella
Lindsey, Justin

Rogier en Lucinda
Livya, Xavi

Michel en Adri
Boaz, Matz

Gina van Dijk

Het Spaarne 27
3448 DX Woerden